

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 7 oktober

Een nadere ontdekking

De Heere Jezus geeft Zijn kinderen een kist van onschatbare waarde, die de gave van rust is genoemd. Het is bezet met briljanten en ingelegd met edelstenen en de ondergrond is van bewerkt goud, wie het bezit, voelt en weet dat zijn strijd is volbracht en zijn zonde vergeven zijn. Na een tijdje begint de gelukkige eigenaar zijn schat te onderzoeken. Het is allemaal van hemzelf, maar hij heeft het nog niet allemaal gezien, want op een dag ontdekt hij een geheime la, hij raakt een verborgen bron aan en zie, voor hem ligt een onbetaalbare Koh-i-noor¹ de rest overtreft. Het was hem zeker al gegeven, maar hij had het eerst niet gezien en daarom vindt hij het nu. Jezus Christus geeft ons in de gift van Zichzelf alles wat we ooit kunnen genieten, zelfs de rust van de hemel ligt in Hem, maar nadat we Hem hebben ontvangen, moeten we Zijn waarde leren kennen en uit de leer van Zijn Geest de volheid van de rust ontdekken die Hij schenkt.

¹ **Koh-i-Noor of Kohinoor**, is een diamant van 109 karaat afkomstig uit India.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

7 oktober

Selecteer Datum ▼

