

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 2 oktober

Brood uit de hemel

Laat mensen van de wereld zich maar te goed doen aan werelds voedsel en zich vetmesten als koningen. Er zijn geen gezichten die zo schoon zijn om te zien als de gezichten van mensen die vervuld zijn met een heilige blijdschap omdat ze zich voeden met Jezus Christus. Hij is het brood dat uit de hemel kwam. Er is niemand zo gezegend als degenen die van God leven, want zij hebben de heerlijke uitnemendheid, dat wanneer zij dit brood eten daardoor voor altijd zullen leven. De mens die ander brood eet, heeft tijdelijk voedsel, maar zal alsnog sterven. Maar de mens die zich voedt met Christus, voedt zich met onsterfelijk voedsel, die mens wordt onsterfelijk, het voedsel zal die mens veranderen. Het manna dat uit de hemel komt is onvergelijkbaar, want het maakt ons hemels en draagt ons naar de hemel, vanwaar het kwam! Zij die van Christus leven zullen als Christus worden. Door Hem gevoed, worden ze aan Zijn beeld gelijkvormig gemaakt om deel te hebben aan de glorie van God in de hemel.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

2 oktober

Selecteer Datum ▼

