

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 1 oktober

## De kracht van innerlijke Godsvreze

Het Goddelijke leven in de mens heeft zo'n krachtige uitwerking dat de omstandigheden eromheen minder kwaad kunnen doen dan wij denken. Boeren vertelden ons eens van een oude krachtige waterbron, die in ijsig weer, als andere rivieren dichtvriezen, altijd blijft stromen. Tot aan de randen versierd met ijspegels stroomt de stroom steeds maar door. Zo is het nu ook met een christen. Hij kan in de aller slechtste omstandigheden worden geplaatst, hij kan in een familie leven die zo goddeloos is dat de Naam van Christus alleen gebruikt wordt om te lasteren. Hij kan zelden een medechristen ontmoeten, de Bijbel zelf kan van hem worden weggenomen, maar als het innerlijke leven daar is, dan is er een natuurlijke hitte zodat het niet kan bevriezen. Er is een constante kracht en sterkte zodat het steeds zal blijven stromen. Christen, bent u in deze situatie? Wees niet bang, u zult niet bevriezen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**1 oktober**

Selecteer Datum ▼

