

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 18 september

Het voorrecht van de voorbede

Wat een onvoorstelbare genade, als u, gelovige, weet dat u door het geloof, voor uw broeders en zusters mag bidden, zodat u rijkdom mag overdragen die kostbaarder is dan het goud van Ofir¹. Want voorbede is de sleutel van de ivoren paleizen waar zich de grenzeloze schatten van God bevinden. Gelovigen die doormiddel van voorbede bidden voor anderen, bereiken plaatsen waar engelen niet kunnen komen. Deze heilige wezens verheugen zich over berouwvolle zondaars, maar we lezen niet dat ze voor de gelovigen bidden. Toch hebben wij, onvolmaakt als we zijn, deze gunst. Wij mogen onze mond openen voor de Heere, we mogen bidden voor de zieken en voor de beproefden, voor de onrustige en voor de neerslachtige. En weet, dat u de verzekering hebt, dat wat u in het geloof bidt, ook ontvangen zult.

¹ **Ofir**, is een legendarisch goudland dat in de Bijbel genoemd wordt als de regio waaruit koning Salomo *goud*, edelstenen en sandelhout importeerde.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
18 september

Selecteer Datum ▼

