

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 6 oktober

De vriendschap van Christus

Voor een groot aantal hooggeleerde professoren is Christus alleen geschikt om op een nis in de kerkmuur te zetten, als een dode, inactieve, maar gerespecteerde persoon. Jezus is voor veel mensen geen echte Christus, Hij is geen Christus die echt vriendschap met hen kan sluiten in het uur van verdriet. Hij is voor hen geen broeder in de tegenspoed, niet een meelijdende metgezel. Maar de Christus van de bevindelijke christen is iemand die leefde en dood is geweest en voor eeuwig leeft, een sympathiserende praktische Vriend die altijd in de buurt is, ons bezoekt wanneer wij verdriet hebben, onze kruisen deelt en deelneemt in onze strijd van het leven. O, gij mensen die nog zonder God leven, stel toch geen vertrouwen in de trouw van uw vrienden. David zei in zijn haast: "Alle mensen zijn leugenaars (Psalmen 116:11)."

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

6 oktober

Selecteer Datum ▼

