

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 27 september

## Een nieuwe Bijbel

Ik hoorde een man eens zeggen dat hij heel veel kilometers kon wandelen als het landschap maar mooi was; hij voegde eraan toe: “Als het plat en oninteressant is ben ik veel eerder moe!” Wat een landschap is het waar de christen doorheen loopt – de torenhoge bergen van de uitverkiezing, de grote zee van voorzienigheid, de machtige kliffen van de Goddelijke belofte, de groene velden van Goddelijke genade, de rivier die de stad Gods verheugd – oh, wat een schitterend landschap omringt de christen en wat een nieuwe ontdekkingen doet hij bij elke stap! Als u eens iets nieuws wilt lezen, lees dan uw Bijbel; het is altijd nieuw. Er is geen oude bladzijde in het Woord van God, het is net zo vers alsof de inkt nog niet droog was, maar zojuist uit de pen van de inspiratie is gevloeid. Er zijn dichters geweest waarvan men zegt dat heel Engeland in beroering was toen hun verzen voor het eerst over het land werden verspreid, maar niemand leest hun geschriften nu nog. Maar de bladzijden die door David en Paulus werden geschreven gloeien nog steeds met de stralende heerlijkheid die op hen was toen de Heilige Geest lang geleden door hen sprak.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
27 september

Selecteer Datum ▼

