

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 20 september

Waar u ook bent, God is altijd bereikbaar

Er waren eens twee vrienden die ermee instemde om nooit verder uit elkaar te gaan dan dat ze per telegraaf¹ met elkaar konden communiceren. Een van hen was de Atlantische Oceaan overgestoken en ging in de Verenigde Staten wonen. Hij hoefde alleen maar naar het kantoor te gaan waar de telegraafmachine stond die een bericht naar zijn vriend in Engeland kon versturen om hem zijn behoeften te vertellen. Dit is als de overeenkomst die God met Zijn volk gemaakt heeft: ze zullen nooit op plaatsen komen waar er geen telegrafische communicatie is tussen God en hen. Misschien bent u op zee of in een ver land, weet dan dat de communicatie van het gebed altijd open is tussen God en uw ziel. Al zou u het bevel hebben gekregen om op de vleugels van de morgen naar de uiterste delen van de zee te gaan, of als u voor een tijd uw bed moet opmaken in de uithoeken van de wereld, wees ervan verzekerd dat u als Zijn kind altijd in staat bent om Zijn hart te bereiken.

¹ **Telegraaf**, was een apparaat dat berichten (telegrammen) verstuurde over een lange afstand.

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

20 september

Selecteer Datum ▼

