

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 12 september

Een zekere redding voor alle gelovige

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Lezer, stel het u voor dat ik de zee over zou steken en dat er een stevige wind waait die het schip uit haar koers drijft. Terwijl ik op het dek loop, zie ik een arm meisje aan boord; ze is erg zwak en ziek, nogal een contrast met die sterke, forse passagier die naast haar staat, kennelijk genietend van de zoutnevel en de ruwe wind. Stel nu dat er een storm op komst is, welke van deze twee is dan het meest veilig? Welnu, ik zie geen verschil, want als het schip naar de bodem gaat, zullen ze allebei omkomen en als het schip aan de andere kant van het kanaal komt, zullen ze allebei veilig aankomen. Hun veiligheid is gelijk omdat zij beide afhankelijk zijn van het vaartuig. Dus, als de zwakste christen in de boot van de zaligheid is – dat wil zeggen als hij op Christus vertrouwt – is hij net zo veilig als de sterkste christen; want als Christus zou falen om de zwakken te behouden, zal Hij ook de sterken verliezen. Als de kleinste christen die in Jezus gelooft niet in de hemel komt, dan

zal ook Petrus niet in de hemel komen. Ik ben er zeker van dat als de kleinste ster die Christus ooit aangestoken heeft, niet in de eeuwigheid brandt, de helderste ster dat ook niet zal doen. Als u, die zichzelf aan Jezus heeft gegeven, verloren zou gaan, dan zou dit bewijzen dat Jezus niet in staat is om te redden, dan moeten we allemaal verloren zijn. Maar, “Wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. (Handelingen 15:11)

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

12 september

Selecteer Datum ▼

