

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 1 september

Vertel uw belijdenis met passie

Het is belangrijk dat wanneer u uw geloof belijdt dat u dit op de juiste manier doet. Als onze woorden als ijspegels aan onze lippen zouden hangen, is het niet erg waarschijnlijk dat ze het ijs in de geest doen smelten, als de woorden in de zondagsschoolklas vallen als koude sneeuwvlokken dan zullen ze de harten van kinderen waarschijnlijk niet laten branden van verlangen. Als u, door een privégesprek te hebben met een persoon, uw eigen bekering behandelt alsof het een alledaagse aangelegenheid is, of over zijn of haar bekering spreekt alsof het een zaak was die niet veel betekende, dan kunt u net zo goed zwijgen. Vrienden, als dit het geval is dan verspilt u uw adem en verdoet u uw tijd, er zal niets goeds van komen. Uw getuigenis moet ernstig zijn, anders is het vruchteloos. Er moet passie en aandoenlijkheid in zijn. De ziel moet overlopen naar de mond, uw woorden moeten als uitstromende lava zijn van een hart dat opzwellt en opveert van innerlijke vuren.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
1 september

Selecteer Datum ▼

