

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 30 september

Hij zal gewisselijk komen

Het is zeer zelden dat Jezus arme zondaars lang laat wachten, maar soms doet Hij dat wel. Hij antwoordt hen dan geen woord. Dit doet Hij dan om hun geloof te beproeven. Hoewel Hij hen laat wachten, zal Hij ze niet wegsturen omdat zij wachten. Hij zal hen vroeg of laat zeker barmhartigheid schenken. “zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen (Habakuk 2:3),” u zult redding voor uw ziel vinden. Kind van God! Is de Vader nog niet tot u gekomen? Roep naar Hem! Roep Hem! Uw Vader zal komen. Niets trekt de ouder meer als de roep van een kind. Schreeuw, kleintje, ja huil! U die maar weinig geloof hebt. “Ach,” zegt u, “ik ben te zwak om te huilen.” Is het u nooit opgevallen dat een klein kind soms zo zachtjes huilt, dat u het niet hoort als u met de moeder in de woonkamer zit? Toch hoort ze dat haar lieve kind huilt en ze gaat naar boven. Ze kon het horen, hoewel u dat niet kon, omdat het haar kind is dat huilt. Schreeuw, kleintje; laat uw gebed opgaan naar de hemel. Al hoort uw predikant het niet, alhoewel het ongeloof zegt dat niemand het kan horen, er is een God in de hemel die het geroep van de boeteling kent, die ‘de gebroekene van hart geneest en hun wonden verbindt’.

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

30 september

Selecteer Datum ▼

