

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 11 september

Satans aanvallen op de gelovige

Als u oprecht bent en dichter bij God leeft dan anderen gelovigen, dan kunt u verwachten dat Satan u veel zal aanvallen, zoals de vogels het meest pikken aan de rijpste vruchten. Wie maakt er zich druk om te strijden voor een provincie die bedekt is met stenen en kale rotsen en bevroren zeeën? Maar wanneer het gaat om vruchtbare valleien, waar de korenschoven overvloedig zijn en waar de arbeid van de landman goed wordt beloond, dan zal er een twistpunt zijn. U die God het meest eert, zal het mikpunt van Satan zijn, hij zal u fel bestrijden. Als hij kon, zou hij Gods juwelen van Zijn kroon plukken en zelfs de kostbare stenen uit de borstplaat van de Verlosser nemen. Hij beschouwt Gods volk als een belemmering voor zijn heerschappij en bedenkt methoden waarmee hij ze uit de weg kan ruimen of aan zijn kant kan winnen. De duisternis zou de aarde bedekken als hij de lichten zou kunnen uitblazen, er zou geen vrucht meer ruisen als de Libanon als hij dat handvol koren op de top van de bergen kon vernietigen. Vandaar dat hij voortdurend zal proberen om de gelovigen te laten falen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
11 september

Selecteer Datum ▼

