

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 5 februari

Twee zaken

Het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Hebrëeën 12:24

Tweemaal wordt er in onze tekst van “bloed” gewag gemaakt Het bloed van de vermoorde Abel, het bloed van de gekruisigde Jezus. Twee zaken komen ons dus hier voor de aandacht; een vergelijking tussen Abels bloed en het bloed der besprenging, en de vermelding van een zekere voorwaarde. Als wij het gehele vers lezen, bemerken wij dat er van gelovigen gesproken wordt, als komende tot het bloed der besprenging, hetwelk betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Abels offer, het eerste dat vermeld wordt, bevat veel in zich waardoor het aan het hoofd van alle latere offeranden wordt geplaatst. Abel is zeker te eren om zijn geloof en vertrouwen in de komende Messias. Maar vergelijk voor een ogenblik Christus' offer met dat van Abel, en Abels offer wordt onbeduidend. Wat bracht Abel? Hij bracht een offer, dat de noodzakelijkheid van de bloeditstorting aanduidde, maar Christus bracht de bloeditstorting Zelf teweeg. Abel onderwees de wereld door zijn offer, dat hij naar een schuldverzoening uitzag; Christus verwerkelijkte deze schuldverzoening. Abel bracht slechts het type en het zinnebeeld; een lam, als afbeelding van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar Christus was dat Lam. Hij was het wezen van de schaduw, het tegenbeeld van het voorbeeld.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

5 februari

Selecteer Datum ▼

