

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 27 januari

De gelovige soldaat

Het is nodig dat u uw wapenrusting aantrekt! Hoe belangrijk is het ook dat u het voortdurend draagt! U bent een soldaat, een soldaat in de strijd, een soldaat in het land van de tegenstander, een soldaat met een wrede en kwaadwillende vijand, die geen wapenstilstand kent, noch vredesoverleg wil voeren en van geen wijken wil weten, u zult moeten vechten totdat u sterft. De hemel is het land waar u het zwaard in haar degen mag stoppen; daar zal u de banier hoog hangen, maar hier worstelen wij met de vijand en moeten dat doen totdat wij over de rivier van de dood zijn gegaan. Tot aan de rand van de rivier moeten wij het conflict aangaan, stap voor stap moet al het land aan de gelukkige kust van Kanaän worden gewonnen. Geen enkele stap kan worden genomen zonder conflict en strijd. Maar eenmaal daar, kunt u uw helm opzij leggen en mag u uw kroon opzetten, u mag uw zwaard opzij leggen en daarvoor een palmtak nemen. U hoeft niet meer te leren hoe u moet strijden, want daar mag u de liederen leren van de gelukkige zangers in de lucht.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

27 januari

Selecteer Datum ▼

