

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 25 augustus

Middelen van genade kostbaar voor nederige zielen

Op mistige nachten is elke *link-boy*¹ een uitkomst. Overdag doet hij geen nut; we sturen het jochie weg; maar wanneer het erg dik en mistig is, zijn we blij om het vuur van zijn fakkel te zien. Wanneer we sterk en vrolijk aan het marcheren zijn, zijn we geneigd de middelen te verachten; maar wanneer we in moeilijkheden verkeren, wordt de troon van genade, de gebedsbijeenkomst en de prediking van Gods Woord zeer gewaardeerd. Bepaalde belijders, die niemand anders kunnen horen behalve hun favoriete prediker, zouden blij zijn met iedere troost uit welke mond dan ook, wanneer de zielszorgen hen zouden overvallen. De kaarsen van de belofte komen ons goed van pas wanneer we in de schaduwen van verdriet wandelen. Het Woord wordt dan een lamp voor onze voeten en een licht op onze paden.

¹ *link-boy*, was een jongen die voor twee cent een brandende fakkel droeg om 's nachts de weg te verlichten voor voetgangers.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

25 augustus

Selecteer Datum ▼

