

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 4 oktober

## Het karakter van Christus

[Bookmark \(0\)](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

U kunt het karakter van Johannes uitbeelden, wat een opvallende uitmuntendheid is er zichtbaar. U kunt de karakteristieken van Petrus beschrijven en u kunt een idee geven van Paulus. Elk van hen is als een afzonderlijk juweel en elk heeft zijn eigen speciale helderheid en kleur. Maar ik kan er aan toevoegen dat een ieder zijn eigen bijzondere tekortkoming heeft. Maar wanneer u tot de volkomen en liefdevolle Enige komt, zullen uw beschrijvende vermogens falen, want Hij is als het borstschild van de hogepriester waarin alle juwelen in harmonie bijeenkomen. Hij bezit de voortreffelijkheid in alle heerlijkheid en Hij heeft geen gebreken. In Hem komen alle perfecties samen om zich tot één perfectie te vormen. Alle specerijen, de mirre, de aloë, de kassie, de zoete kaneel en wat er dan ook nog meer weldadig kan zijn voor God en de gelovige zit in dit hemelse mengsel. En het is met de kunst van de apotheker evenwichtig verdeeld, u vindt deze zeldzame zalfolie op de persoon van

onze Welbeminde.

**Steun Ons**

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**

**4 oktober**

Selecteer Datum ▼

