

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 20 augustus

## Het schip voorzienigheid

Stel dat iemand onder de meest kundige kapitein naar zee gaat: die kapitein kan onmogelijk weten wat er tijdens de reis kan gebeuren en met de grootste vooruitziende blik kan hij nooit een absoluut veilige doorgang beloven. Er kunnen gevaren zijn die hij nog nooit is tegengekomen. Hoge golven, tornado's en orkanen kunnen het goede schip toch wegvagen en zij die vrolijk de haven uit varen kunnen de haven wel nooit meer bereiken. Maar wanneer u in het schip van de Voorzienigheid komt, is Degene die aan het roer staat de Meester van elke wind die zal waaien en van elke golf die zijn kracht op dat schip zal breken. Hij voorziet ook de gebeurtenissen die zullen gebeuren in de haven die we tegemoet gaan, zoals Hij dat doet in de haven van waaruit we vertrekken. Hij kent elke golf, in zijn hoogte, in zijn breedte en in zijn kracht. Hij kent elke wind. Hoewel de winden onbeheersbaar lijken te zijn, kent Hij haar in al haar eigenschappen en de snelheid waarmee zij waait. Hoe veilig zijn wij dan, wanneer we aan boord zijn van het goede schip der Voorzienigheid, met een Kapitein, die alle dingen vanaf het begin tot het einde heeft geregeld en van tevoren heeft voorzien.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
20 augustus

Selecteer Datum ▼

