

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 17 februari

Gehoorzaam

En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Hebréeën 9:5

De laatste gedachte betreft de personen die bij deze zaligheid betrokken zijn., Allen, die hem gehoorzaam zijn. Let er goed op dat ieder mens die aan Christus gehoorzaamt zalig zal worden, hoe zijn vorig leven ook geweest mag zijn. Een ieder van u, hoe ook uw tegenwoordige toestand mag zijn, zal zalig worden als ge de Verlosser gehoorzaamt, want „Hij Is de Bewerker van eeuwig heil voor allen die Hem gehoorzaam zijn”. Maar denk eraan: niet één meer. Een ziel die weigert Christus te gehoorzamen, zal er part noch deel aan hebben. De mensen kunnen belijden zoals het hun goeddunkt, maar zij zullen nooit een eeuwige zaligheid verkrijgen als zij Jezus niet gehoorzamen. De poorten die opengaan om de gehoorzamen binnen te laten, worden stevig gesloten om ongelovigen en ongehoorzamen buiten te sluiten. “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. De liefde van God strekt zich uit over de wereld op deze wijze dat Hij haar liefheeft om allen zalig te maken die in Jezus geloven. Maar Hij zal nooit een ziel zalig maken die ongelovig en ongehoorzaam sterft. Als ge Christus verwerpt dan sluit ge voor uzelf de enige deur van de hoop, „want hij die niet gelooft, is alrede veroordeeld”.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

17 februari

Selecteer Datum ▼

