

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 14 augustus

Trots houdt de ziel van Christus weg

Bookmark (0)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

Wanneer u bij de trog van de zwijnen staat mag u niet zeggen: “Ik kan niet opstaan en naar mijn Vader gaan, want ik ben niet geschikt om te gaan totdat ik nog veel meer heb geleden en nog veel meer zondekennis heb.” U moet de volgende woorden vandaag nog gehoorzamen: “Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan (zie Lukas 15:18). Wanneer u wat te zeggen hebt, zeg het dan tegen Hem, en als u moet wenen, ween dan met uw hoofd in Zijn boezem terwijl u de kussen van Zijn liefde ontvangt.” Kom, arme zondaar, stel God niet teleur met uw trotse nederigheid, maar luister naar Zijn stem als Hij u vraagt om op Hem te zien en te leven! Stel geen vertrouwen in uw tranen, bekeringen en overtuigingen – want ze zullen u niet redden, maar kijk naar Jezus Christus en naar Jezus Christus alleen.

DELEN



« Vorige
Volgende »
14 augustus

Selecteer Datum ▼

