

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 26 oktober

## Rust voor de rusteloze

Gelovigen in Jezus dragen een schitterende parel in hun boezem. Jezus neemt de rusteloze geest weg en geeft ons rust. Jezus is de deur die in het hart past en wanneer Hij dicht bij ons is, sluit Hij de kou en de hitte van de wereld af en geeft Hij ons een zoete tevredenheid. O ijverig en eerzuchtig mens, u die het hardst op zoek bent naar iets, u kunt niet vertellen wat het is dat uw onsterfelijke geest kan bevredigen, is het niet? Als u ware rust wilt moet u uzelf onmiddellijk tot het kruis wenden, want aan de voet ervan ontstaat een heilige bron van bevrediging voor uw ziel. En als u zich zult buigen en drinken, zal uw eerzucht voorbij zijn en u zult niet meer door de wereldse dingen verzadigd willen worden. Er is in de bron die uit de wonden van Jezus voortkomt voldoening voor de diepste verlangens van het hart, het hoofd en het geweten. Geloof is de zilveren beker. Doop het in de overvolle stroom en drink.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »  
26 oktober

 ▼

