

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 20 oktober

## Het gebruik der middelen

Daar is een man op zee, hij heeft een kaart en die kaart zal, indien goed bestudeerd, hem met behulp van het kompas naar het einde van zijn reis leiden. De poolster glanst tussen de wolken en ook die zal hem helpen. “Nee”, zegt hij, “ik wil niets met die ster te maken hebben, ik geloof niet in de Noordpool, ik zal ook niet kijken naar de naald in die doos, een naald is een naald, ik geloof niet in die rotzooi, ik wil er niets mee te maken hebben, het is maar een hoop onzin die mensen expres hebben bedacht om geld te verdienen.” Ik zeg u, deze man komt nergens aan wal, hij drijft maar wat rond, maar bereikt nooit de veilige haven. Sommigen van u zeggen misschien: “Wel, ik ga de Bijbel niet lezen, ik zal niet luisteren naar wat u te zeggen hebt over Jezus Christus, ik geloof niet in dergelijke dingen.” Och lezer, dan zult u verdoemd zijn! “Dat vind ik maar harde woorden,” zegt u. Nee dat zijn het niet. Het is hetzelfde als wanneer u het kompas en de poolster verwerpt, het is onverstandig en u zult het einde van uw reis nooit bereiken.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**20 oktober**

Selecteer Datum ▼

