

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 15 oktober

Een licht dat niet meer wordt uitgedoofd

Kijk ginds naar Christus aan het kruis! Hij stak die dag het licht aan van een kaars die nooit meer kan worden uitgedoofd. Hij is “Vader der eeuwigheid (Jesaja 9:6).” Hij liet die dag als het ware een sneeuwvlok van waarheid rollen toen Hij stierf aan het kruis, en u weet wat een sneeuwvlok doet in de hoge Alpen. De vleugel van een vogel doet het vlokje misschien rollen en het zal een ander vlokje pakken en nog een en nog een, totdat, terwijl het neerdaalt, het een enorme massa sneeuw wordt. En telkens wanneer het van rots naar rots valt, wordt het steeds groter, totdat zware massa's ijs en sneeuw samenvloeien en uiteindelijk, met een vreselijke donder, de lawine naar beneden rolt en de vallei vult en alles op haar pad wegvaagt. Evenzo zette de Eeuwige Vader aan het kruis een geweldige kracht in beweging die steeds groter en groter werd en zich verzamelde als een enorme massa van een krachtige Evangelieleer. De dag zal komen dat het als een onweerstaanbare lawine op de paleizen zal vallen van het Vaticaan, op de torens van Rome en op de moskeeën van Mohammed en dat de tempels van de goden verpletterd zullen worden onder het kolossale gewicht. Dan zal de Eeuwige Vader Zijn werk hebben gedaan.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

15 oktober

Selecteer Datum ▼

