

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 30 oktober

Verhardt u niet maar laat u leiden

Beste lezer, pas op voor kennis van het hoofd zonder kennis van het hart, let er op dat u niet zo vroom wordt dat u uzelf als rechter van de prediker opwerpt en niet gehoorzaamt aan de waarheid. Kijk uit voor: “*Oh ja, dat is erg van toepassing op dit en dat, dat is heel goed gezegd.*” Bekritiseer ook niet, want als dit het geval is, dan was het beter voor u dat u een gewone boerenknecht was, fluitend aan de ploeg, die het Woord tot op de dag van vandaag niet hoorde, maar er nu naar heeft geluisterd, zodat hij haar in alle kracht, nieuwheid en schoonheid voor de eerste keer mocht ontvangen. Dit was beter voor u geweest dan om het steeds weer te horen, totdat het in uw oren klinkt als de kerkklok die u elke Zondag hebt gehoord, van wiens monotone geluid u moe bent geworden. Pas op dat u niet naar de hel gaat met een molensteen van gezonde leer om uw nek, want als u verdoemd wordt, kunt u net zo goed vergaan terwijl u de waarheid kent als dat u het niet weet. Sterker nog, als u de formulieren begrijpt en aan de geloofsbelijdenis vasthoudt, en u uzelf voorstelt dat u een leraar van anderen bent, is het zelfs gemakkelijker om in die staat verloren te gaan dan wanneer u binnenkomt om het Woord te horen, dat tot dusverre onaangetast was in zijn blijde boodschap.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

30 oktober

Selecteer Datum ▼

