

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 22 oktober

Slaapwandelen

Sommige slaapwandelaars zijn in staat geweest om op zulke hoge plaatsen te lopen waarvan ze, als ze wakker waren geweest, nooit in staat waren geweest de duizelingwekkende hoogte te verdragen. Zo is het ook met sommige christenen, die, als ze inderdaad christenen blijken te zijn, vreselijke risico's lopen waarvan ik denk dat zij zich nooit op die plaatsen zouden willen wagen tenzij ze in de diepe slaap van de vleeselijke gerustheid waren gevallen. De stuurman van een schip schrikt als hij ontdekt dat hij tijdens zijn wacht heeft zitten slapen op de brug van het schip. Een waar gelovige is net zo goed in gevaar wanneer hebzucht zijn meester is, of wereldse gezelschap zijn vreugde. Als deze slaapwandelende belijders wakker waren, zouden ze hun gevaar zien en het zondige amusement en de ongodelijke associaties vermijden, zoals mensen vluchten voor woeste tijgers of dodelijke slangen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
22 oktober

Selecteer Datum ▼

