

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 4 augustus

Het enige nodige

Het is de eerste en enigste noodzaak om aan de voeten van Jezus te zitten. Overal om mij heen zie ik veel verleidelijke en fascinerende dingen. Het plezier roept me; ik hoor haar lied – maar ik antwoord: “Ik kan niet naar je luisteren, want de noodzaak dwingt me om naar een andere stem te luisteren.” Filosoferen en studeren kunnen mij bekoren; Ik zou mij er volledig aan willen overgeven, maar wanneer ik nog niet gered ben, is het enige nodige mijn eerste zorg. Mijn gezonde verstand zegt mij dat ik daar eerst aandacht aan moet besteden. Het is niet zo dat ik niets van de aardse zaken wil leren, maar ik wil meer van die eeuwige wijsheid. Parels? Ze zijn mooi. Smaragd? Ja schitterend; maar ik heb liever brood, in Gods naam – eerst brood, wanneer ik in de woestijn dreig om te komen van honger! Wat heb ik aan kisten met juwelen, staven goud of zilver, wanneer ik geen voedsel heb? Als één ding nodig is, overtreft het net als Aarons staf alle andere dingen die minder belangrijk zijn. Alle fascinerende dingen op aarde zullen voorbijgaan, daarom moeten we ons richten op de noodzakelijke dingen die we echt nodig hebben.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
4 augustus

Selecteer Datum ▼

