

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 3 augustus

De wonderen van de natuur

Als we de behendigheid van een goochelaar hebben gadeslagen, dan verwonderen we ons enorm over zijn vingervlugheid, maar wat zijn een paar simpele goocheltrucs in vergelijking met de gewone, maar toch weergaloze, werken van de natuur? Onze velden en bossen bevatten wonderwerken die nooit geëvenaard zullen worden ondanks alle wijsheid en vaardigheid van de mens. Ga de natuur in en u betreedt wonderen, luister naar de vogels terwijl ze in de bomen zingen en u hoort een prachtige toespraak. Wanneer een kleine mechanische vogel, met een paar uurwerkbewegingen, iets als muziek voortbrengt tijdens een tentoonstelling, dan zou iedereen zich eromheen verzamelen en sommigen zouden er zelfs voor betalen om het te horen zingen en toch zingen duizenden vogels oneindig zoeter dan alles dat de mens kan maken, maar mensen doden het liever dan dat ze het bewonderen. Mensen zien het wonder niet dat God in elk levend wezen werkt.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
3 augustus

Selecteer Datum ▼

