

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 4 november

## Gods wil vervuld door de duivel

Van alle krachten die de Goddelijke doeleinden in de wereld beïnvloeden, doet waarschijnlijk niemand meer dan de duivel zelf. Hij is slechts een keukenjongen in de keuken van de Eeuwige. Hij voert ongewild veel werk uit waarvoor de Heere Zijn kinderen niet wil gebruiken, werk dat net zo noodzakelijk is als dat wat de serafijnen<sup>1</sup> verrichten. Geloof niet dat het kwaad een *concurrerende* kracht van gelijke potentie is met de goede God. Nee, zonde en dood zijn, net als de Gibeonieten, houters van hout en putters van water voor de Goddelijke doeleinden; en hoewel ze het niet weten, vervullen de vijanden van de Heere door hun razen en tieren de eeuwige doeleinden voor de eer en de glorie van Zijn wijsheid en genade.

<sup>1</sup> **Serafijn**, of serafs zijn engelen van hoge rang. Zij worden genoemd in de Bijbelse boeken Jesaja en de Openbaring van Johannes.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
**4 november**

Selecteer Datum ▼

