

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 7 augustus

## Geen neutraliteit in de religie

U behoort God toe, of anders hoort u bij Zijn vijand. U bent of gekocht met kostbaar bloed of anders bent u nog steeds een slaaf van Satan. Bij wie hoort u? Als het mogelijk was om in een tussenliggende staat te verkeren, zou dit een raadselachtig onderzoek kunnen zijn; maar er is geen neutraliteit in de religie. Er bestaat niet zoiets als dat u uzelf in een vallei bevindt terwijl de twee veldheren zich aan weerskanten van de bergen bevinden. U bent of deze dag schouder aan schouder met de krijgers van prins Immanuel en anders, wanneer de naamlijst van het leger aan de andere kant wordt gelezen, zal uw nummer daar zeker gevonden worden. Alle pogingen om God te dienen en de wereld te dienen, zullen eindigen in een bittere mislukking. Marcus Antonius joeg twee leeuwen samen en reed met hen door de straten van Rome, maar niemand zal ooit de Leeuw van de stam van Juda en de leeuw uit de put van de hel samenbrengen. Niemand probeert ooit tegelijkertijd langs twee kanten van de weg te lopen, tenzij hij dronken is. Het getuigt van een grove bedwelming van geest wanneer een mens zowel God als de Mammon probeert te dienen, alsof het eeuwige leven te verkrijgen is door te leven als een geestelijke dode.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
7 augustus

Selecteer Datum ▼

