

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 3 november

## Wat bent u voor iemand?

De wanhoop fluistert: “Wie zal de steen voor de opening van het graf verwijderen?” Maar de blijmoedigheid wijst naar de opgestane Verlosser en naar de steen die reeds is verwijderd. Wanhoop komt amper in beweging terwijl de blijmoedigheid het plan al heeft uitgewerkt. Wanhoop geeft het op bij de allereerste ontmoediging, maar blijmoedigheid zingt van het succes dat nog moet komen. De wanhoop heeft een gebroken hart vanwege de harde harten van de mensen, maar blijmoedigheid herinnert zich de macht van de eeuwige hamer die het stenen hart in stukken kan breken. Een verdrietig hart treurt om zijn eenzaamheid, zacht murmurert over zijn harde lot, maar het dappere hart verblijft bij de troon van genade en doet zijn mond wijd open, zodat God hem kan vullen. U kunt de Heere beter dienen wanneer u blijmoedig bent en Hem prijst, terwijl u voor Hem werkt.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »  
**3 november**

Selecteer Datum ▼

