

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 8 november

Bekering is Gods werk

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

U voelt dat u uzelf niet kunt bekeren, maar kan Jezus u niet door Zijn Geest doen bekeren? Aarzelt u over die vraag? Kijk eens hoe de wereld een paar maanden geleden was, de grond was hard door de vorst, maar merk op hoe de narcis, de krokus en het sneeuwkllokje, boven die eenmaal bevroren grond zijn opgekomen, hoe sneeuw en ijs verdwenen zijn en de heerlijke zon schijnt! God doet het moeiteloos, met de zachte adem van de zuidenwind en de vriendelijke zonnestrallen en Hij kan hetzelfde doen in de geestelijke wereld voor u. Geloof dat Hij het kan en vraag Hem nu om het te doen en u zult merken dat de ijsberg zal ontdooien, die enorme, verschrikkelijke, duivelse ijsberg van een hart van u zal beginnen te druppelen met regens van kristallen van boetvaardigheid, die God zal aannemen door Zijn geliefde Zoon.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

8 november

Selecteer Datum ▼

