

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 24 juli

## De tempel van genade

Vandaag zou ik Gods genade willen vergelijken met een grote tempel die sterke mannen met hun uiterste best hebben proberen te vernietigen. Ze hebben hard gewerkt om de twee grote pilaren waarop het huis leunt, omver te werpen. De oude tempel van de Filistijnen bleef stevig staan, totdat er een onverwachte held binnenkwam. Simson tastte naar de pilaren en vond ze, hij boog zich met al zijn kracht en de pilaren vielen om, het huis stortte neer op de Filistijnen en Simson stierf met hen. Veel Simson-achtige zondaren zijn de tempel van Gods genade binnengegaan en hebben met al hun kracht geduwd om de pilaren omver te werpen. Ze hebben geprobeerd of zij Gods geduld konden uitputten door vloekend hun ondergang tegemoet te gaan. En toch zijn deze grote en brutale zondaren nooit in staat geweest om dit te doen. Meer dan eens zijn deze mensen neergeveld door genade en hebben God aanbeden in de tempel die zij ooit wilden vernietigen. Ja, het huis van Palestina kan buigen, maar het huis van de Heere blijft vast, want “Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.” Lezer, duw niet langer aan pilaren, maar geef uzelf over aan Gods genade.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**24 juli**

Selecteer Datum ▼

