

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 12 juli

De liefde tot God is door God ingeplant

Ik kende ooit een goede vrouw die veel twijfels had. Ik sprak met haar en ontdekte de oorzaak van haar twijfel, het was dit: ze wist dat ze van Christus hield, maar ze was bang dat Hij niet van haar hield. "Oh!" zei ik: "dat is een twijfel die u helemaal niet hoeft te hebben, nooit, omdat ik er zeker van ben, dat het hart zo corrupt is, dat de liefde tot God er nooit zou zijn gekomen zonder dat God het daar inlegde. "U kunt er zeker van zijn, dat als u van God houdt, het een vrucht is en geen wortel. Het is de vrucht van Gods liefde geopenbaard in u en is daar niet gekomen door de kracht van enige goedheid in uzelf. U kunt met absolute zekerheid concluderen dat God van u houdt als u van God houdt. Er is van Zijn kant geen enkel bezwaar. Als er een bezwaar is ligt het altijd aan uzelf. En nu dit bezwaar aan u kant opgelost is, is er geen twijfel meer over. Oh, laat ons hart nu blij zijn en vervuld worden van grote vreugde, omdat de Heiland van ons heeft gehouden en Zich voor ons heeft gegeven.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

12 juli

Selecteer Datum ▼

