

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 20 juli

## God verheugt Zich in genade

Genade is de Benjamin van God en Hij verheugt Zich hier het meest in. Het is de Zoon aan Zijn rechterhand. Maar ach! Om dit mogelijk te kunnen maken, zou het ook wel de Zoon van smarten kunnen worden genoemd, want de genade kwam in deze wereld door het lijden van de eniggeboren Zoon van God. Hij verheugt Zich in genade, net zoals sommige mensen plezier hebben in handel, anderen in kunst en weer anderen in hun werk; en elk mens, wordt bedreven in zijn werk als hij dit met vreugde en veel liefde doet. En zo is God bedreven in het schenken van genade, Hij doet niets liever! Hij is het meest Goddelijk, het meest gelukkig, als zoiets van Hem kan worden gezegd als Hij Zijn rechterhand met zijn gouden scepter erin uitstrekt en tegen de schuldigen zegt: “Kom tot Mij, raak deze scepter aan en u zult leven! “

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

20 juli

Selecteer Datum ▼

