

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 16 juli

De grootheid van verlossing

Christus is niet alleen gestorven om dit kleine landje en een paar andere naties te winnen; Hij is gestorven om deze hele wereld te verlossen als een juweel dat Hij in Zijn kroon zal dragen en Hij zal het hebben. Ik zeg u dat de hele wereld alsnog zal schijnen als een parel in Zijn diadeem. Hij moet en Hij zal, over alle naties regeren en elke vijand verslaan. De schepen op zee zullen zijn boodschappers naar de eilanden van het Zuiden dragen, de karavanen die de droge woestijn oversteken zullen Zijn ambassadeurs overbrengen om in de verre oase, of onder de dwalende woestijnbewoners, Zijn Heilige Naam te verkondigen. De poorten van koper die Hem de toegang ontzeggen, moeten worden verbroken; de tralies van ijzer die Zijn herauten van elk land buitensluiten, moeten worden gebroken. Systemen van bijgeloof moeten afbrokkelen en de mollen en vleermuizen zullen nog de enige metgezellen zijn voor de heidense goden. Verblijdt u, verheugt u, de zaak waarvoor u pleit, is een zaak die gezegend zal worden door de hemel. Eeuwige besluiten staan als leeuwen om de troon van Christus te bewaken. De krachtige arm van de Allerhoogste zal Zijn uitverkorenen wreken. Het vaandel van het kruis zal hoog worden opgeheven; spoedig zal de schreeuw van overwinning de hoogste gewelven van de hemel doen schudden en de hel zelf zal beven voor het gevreesde geluid, want de onsterfelijke eeuwige Koning moet regeren.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

16 juli

Selecteer Datum ▼

