

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 19 juli

De barmhartigheid van Christus

Als een zondaar, waar ook ter wereld, zegt: “God, wees mij genadig!” Dan is de genade niet op reis gegaan, het verblijft dag en nacht in Christus; het is er nu op dit moment. Er is leven in een blik op de Gekruisigde, niet alleen op bepaalde vastgestelde uren, maar op elk uur, op elke plaats, voor elk mens die op Hem ziet. “Van het einde des lands roep ik tot U, als mijn hart overstelpt is (Psalmen 61:3)”, u gebed zal niet worden verworpen. Er is te allen tijde een volheid van genade in Christus, in elk seizoen, op elke plaats. Het behaagde de Vader dat deze volheid permanent in Hem zou blijven als in een huis waarvan de deur nooit gesloten is. Zie dan op de Gekruisigde, voor het eerst of opnieuw!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

19 juli

Selecteer Datum ▼

