

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 14 juli

De veelzijdige schoonheid van Christus

Over het algemeen is er bij het mooiste gebouw altijd wel een gezichtspunt van waaruit de architectuur in het nadeel lijkt te zijn. De meest uitgelezen vakmenschap is misschien niet aan alle kanten even mooi. En het beste menselijke karakter wordt vervormd door één fout, zo niet met meer. Maar bij onze Heere is alles heerlijk, beschouw Hem zoals u wilt. U zult, wanneer u Hem van alle kanten aanschouwt, alleen maar een nieuwe bevestiging vinden van de bewering dat “al wat aan Hem is, gans begeerlijk is.” Als eeuwig God, voordat de wereld werd geschapen, hielden de engelen van Hem en aanbaden ze Hem. Als Baby in Bethlehem of als de Man in Bethanië; als wandelende op de zee of zoals Hij genageld is aan het kruis. In Zijn graf, dood en begraven, of op Zijn triomfantelijk troon; opgestaan als eersteling, of een tweede keer afdalend om de wereld te beoordelen in gerechtigheid. In Zijn schande, veracht en bespuwd, of in Zijn heerlijkheid, aanbeden en geliefd. Met de doornen om Zijn voorhoofd en de spijkers die Zijn handen doorboorden, of met de sleutels van de dood en de hel slingerend aan Zijn gordel. Bekijk Hem zoals u wilt, waar u wilt en wanneer u wilt, “al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Onder alle aspecten en in alle betrekkingen, te allen tijde en in alle seizoenen, onder alle condities en omstandigheden, overal en alom, “is Hij gans begeerlijk.”

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

14 juli

Selecteer Datum ▼

