

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 25 oktober

Een sterke troost

Wat is een sterke troost? Ik denk dat sterke troost datgene is wat niet afhankelijk is van onze lichamelijke gezondheid. Wat een laffe oude vijand is de duivel! Want wanneer we lichamelijk sterk en krachtig zijn, zal hij ons zelden verleiden om te twijfelen en te vrezen, maar als we urenlang pijn en slapeloze nachten hebben gehad en we ons zwak en vermoeid voelen, dan komt hij binnen met zijn vreselijke beschuldigingen: "God zal u verlaten, Zijn belofte zal falen!" Hij is verachtelijk genoeg om zijn zwarte poten op de helderste waarheid in de Bijbel te zetten, zelfs op het bestaan van God zelf om zo de stoutmoedigste gelovige in de verschrikkelijkste twijfelaar te veranderen, zodat we lichamelijk overgegeven lijken te zijn aan het leger van Satan en twijfelen aan al het goede dat in het Woord van God staat. Maar de sterke troost, stelt ons zelfs op zulke momenten nog steeds in staat om zich in de Heere te verheugen, hoewel elke zenuw en elk bot lijkt te worden gesmolten tot een gelei van pijn. " Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? (Job13:15)." Laat Hij me verpletteren, maar Hij zal van mij niets anders krijgen dan de wijn van berusting. Ik zal tegen Hem niet opstaan, maar ik zal zeggen: " niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede." O moge God u zo'n sterke troost geven, mijn geliefde broeders en zusters.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

25 oktober

Selecteer Datum ▼

