

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 24 juni

Vruchtbaar door beproeving

Een kind had een kleine tuin waarin veel bloemen werden geplant, maar ze werden nooit groter. Ze plantte ze teder en voorzichtig en met heel veel zorg, maar ze bleven niet leven. Ze zaaide zaden en de bloemen sprongen op; maar al snel verwelkte ze weer. Dus haastte ze zich naar de tuinman van haar vader en toen hij ernaar keek, zei hij: “Ik zal een mooie tuin voor je maken zodat je kunt planten wat je maar wilt.” Hij haalde een houweel en toen het kleine kind dat vreselijke werktuig zag, werd ze bang voor haar kleine tuin. De tuinman sloeg met zijn gereedschap in de grond en begon de aarde om te slaan want zijn houweel had de rand van een enorme steen geraakt, die bijna het hele stukje grond bedekte. Alle kleine bloemen werden uit hun plaats gerukt en de tuin werd voor een seizoen onbruikbaar zodat de kleine meid veel weende. Hij vertelde haar dat hij er een mooie tuin van zou maken en dat deed hij ook, omdat hij de steen had verwijderd die had voorkomen dat de planten wortel zouden schieten en vulde de grond spoedig met bloemen die leefden en bloeiden. Aldus is de Heere gekomen en heeft alle grond van uw huidige troost omgeploegd om een grote steen te verwijderen die ten grondslag lag aan al uw geestelijke voorspoed waardoor uw ziel niet kon bloeien. Ween toch niet zoals het kind deed, maar wees getroost door de gezegende resultaten en dank de tedere hand van uw Vader.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

24 juni

Selecteer Datum ▼

