

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 7 november

## De getuigenis van de stervende gelovige

Spread uw vleugels voor de laatste plechtige vlucht. Laat geloof als een koerier de weg banen die u zal volgen. Schijnheiligheid op het bed van een stervende is schokkend. Ik heb daarom nog nooit de vaak geciteerde woorden op het sterfbed van Addison<sup>1</sup> kunnen waarderen, die zei: “Kom en zie hoe een christen sterft.” Het lijkt mij ook opschepperij voor een ziel om zo’n uitspraak te doen wanneer men nederig aan de voet van het kruis rust en uitkijkt over de zwarte wateren die langs de eeuwige kust grenzen. Een passende toespraak van een stervende christen is een nederige en gracieuze getuigenis tot hen die rondom hem zijn, hij zal zeggen, dat hoewel hij zondaar is, hij vrede met God heeft gevonden door het kostbare bloed van Jezus. En hij zal zeggen dat anderen dezelfde Heiland ook moeten vertrouwen. Wees bereid om zo’n getuigenis af te leggen. Houdt in gedachten dat u van alle aardse dingen afscheid zal moeten nemen. Denk veel aan de laatste slag, de opwaartse opmars, het opstijgen naar die onbekende streek, de aanblik van de oordeelstroon, het eeuwige gelukzalige zicht. Zo zal u dagelijks sterven.

<sup>1</sup> **Joseph Addison**, (Milston (Wiltshire), 1 mei 1672 – Kensington, (Londen) 17 juni 1719) was een Britse politicus en schrijver.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)  
**7 november**

Selecteer Datum ▼

