

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 10 juli

De liefde van Christus tot Zijn kinderen

Er is geen muziek die zo mooi klinkt als deze drie lettergrepen, die als de geur van Mirre uit de mond van de Verlosser komen. "Geliefden!" Als Hij slechts dat ene woord tot een van ons zou hebben gesproken, dan zou dat een hemel in onze ziel scheppen, die noch ziekte noch dood kan bederven. Laat ik het woord nog eens noemen: "Geliefde!" Houdt Jezus van mij? Noemt Hij mij Zijn geliefde? Verzegeld Hij het door het met Zijn eigen lippen te verklaren? Dan zal ik geen voorwaarden, noch eisen van Hem stellen. Als Hij van mij houdt, dan zal Hij met liefderijke goedheid tegenover mij handelen. Hij zal Zijn geliefde niet kastijden tenzij de liefde het nodig acht. Hij zal Zijn uitverkorenen nooit teleurstellen, want Hij verandert nooit. Oh, die onuitsprekelijke, die overladen zegeningen die behoren tot de mens die in zijn ziel voelt dat Christus hem geliefde heeft genoemd!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

10 juli

Selecteer Datum ▼

