

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 9 juli

## De zelfvergetelheid van Christus

Jezus zei: "Uw hart worde niet ontroerd (Johannes 14:1)." Hij stond op het punt om de vervloekte kruisdood te sterven en door de oliepers van Gethsémané te gaan, om te lijden zoals nog nooit iemand heeft gedaan en toch waren een van Zijn laatste woorden: " Uw hart worde niet ontroerd." Het is alsof Hij al de tranen van Zijn discipelen wilde wegnemen, zodat ze niet door hen vergoten zouden worden maar alleen door Hem. Het is alsof Hij ernaar verlangde om alle moeite en zorgen uit hun harten weg te nemen en dat Hij wilde dat ze in plaats daarvan geloof zouden beoefenen met hun hart, zodat ze geen ruimte over hadden voor verdriet. Hij wilde dat ze in beslag zouden worden genomen door het glorieuze resultaat van Zijn lijden waardoor Hij voor hen een plaats kon bereiden in het Vaderhuis. Hij wilde niet dat ze zich zorgen zouden maken over hun huidige verliezen, maar dat ze verzwolgen zouden worden in een machtige zee van vreugdevolle verwachting. Lezer, de woorden " Uw hart worde niet ontroerd" gelden ook voor u!

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**9 juli**

Selecteer Datum ▼

