

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 13 juni

## Hoop voor de slechtste zondaar

Wanneer we iets voor God proberen te verbergen, zijn we zowel goddeloos als dwaas, het getuigt van een opstandige geest wanneer we ons willen verbergen voor onze Maker. Een mens behoort zijn of haar wond bloot te leggen en te vragen of er naar de wond gekeken kan worden, men moet de chirurg verzoeken, om het melaatse vlees dat de stinkende wond bedekt, weg te snijden.

Wanneer deze mens tegen hem zegt: “Hier, tast in de diepte, zie welk kwaad erin zit; spaar het niet, maar zorg voor een zekere genezing van de wond,” dan is hij eerlijk en op de goede weg om genezen te worden. Als een mens bereid is om zijn zonde aan God te belijden en vrijelijk en zonder huichelarij zijn hart als water uitstort voor de Heere, dan is er goede hoop voor hem of haar. Wees dus eerlijk en vertel Hem alles.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

13 juni

Selecteer Datum ▼

