

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 28 november

De stem van God in het onweer

Sommigen zijn bijzonder bang wanneer de donderslagen dreunen en de bliksemflitsen elkaar opvolgen, wanneer het lijkt alsof de aarde beeft en de hemel wegvlucht voor de blik van een boze God. Maar wat kan het bezorgde hart kalmeren en de vrees van het lichaam verdwijnen, als u voelt dat Hij ons bedekt met Zijn vederen en dat we onder Zijn vleugels mogen schuilen. Ik schaam me altijd om binnenshuis te blijven wanneer de donderslagen de aarde doen schudden en de bliksemschichten als pijlen door de lucht schieten. Daarbuiten is God en ik houd ervan om dan in de open ruimte te lopen en omhoog te kijken en de geopende poorten van de hemel te aanschouwen die de bliksem tot ver in de omtrek onthuld en u in staat stelt om naar het ongeziene te kijken. Ik luister graag naar de stem van mijn hemelse Vader, maar ik denk niet dat we in tijden van storm vrede kunnen ervaren als we niet het gevoel hadden dat Hij in de buurt was, dat Hij onze Vriend was, dat Hij de kinderen van Zijn eigen liefde nooit zou kwetsen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
28 november

Selecteer Datum ▼

