

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 30 november

De volheid van Christus

Ik was zo'n drie weken geleden op een hete en stoffige dag in Windermere¹ en ik zag een kleine stromende rivier van water. Vlakbij het water lag een pollepel aan een ketting om de bezoeker te laten drinken. Ik wilde graag drinken en dus ging ik ernaartoe. Maar helaas, in de pollepel zat een groot gat en het was erg roestig en zou geen druppel water kunnen scheppen. Maar al zou de lepel goed zijn geweest, dan zou het water evenmin geschikt zijn geweest om te drinken. Er zijn sommigen verlossingsmethoden die door mensen verzonnen zijn die even bedrieglijk zijn, ze misleiden de reiziger. Maar oh! Mijn Heere en Meester, Jezus Christus is een rivier van genade, diep en breed. U hoeft slechts te bukken en te drinken en u mag zoveel drinken als u wilt, niemand zal nee tegen u zeggen. Bent u er niet van overtuigd? Overdenk dan deze dag de volgende woorden "En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet (Openbaringen 22:17)."

¹ **Windermere**, is het grootste natuurlijke meer in Engeland, en bevindt zich geheel binnen het Lake District National Park. Het is een van de populairste vakantie- en zomerhuisjeslocaties van het land sinds 1847.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
30 november

Selecteer Datum ▼

