

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 9 maart

De belofte aangrijpen

Het zal mij niet redden te weten dat Christus een Verlosser is, maar het zal mij redden Hem te vertrouwen als mijn Verlosser. Ik zal niet verlost worden van de toekomstige toorn, door te geloven dat Zijn verzoening voldoende is; maar ik zal gered worden door die verzoening tot mijn vertrouwen, mijn toevlucht en mijn alles te maken. De kern, de essentie van het geloof ligt hierin – dat wij zelf de belofte aangrijpen. Het is niet de reddingsboei aan boord van een schip dat de man redt wanneer hij verdrinkt, noch is het zijn geloof dat het een uitstekende en succesvolle uitvinding is. Nee, hij moet hem om zijn lendenen hebben, of zijn hand erop, anders zal hij zinken.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

9 maart

 ▼

