

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 16 juni

## Het nut van vriendschap

Vriendschap is het enige in de wereld waarvan alle mensen het over het nut daarvan eens zijn. Vriendschap lijkt een even noodzakelijk element voor een comfortabel bestaan in deze wereld als vuur en water, of zelfs de lucht zelf. Een mens kan in trotse eenzaamheid een ellendig bestaan hebben, zijn leven is schaars; het is niets anders dan een bestaan, waarvan de levensboom ontdaan is van de bladeren der hoop en de vruchten der vreugde. Wie hier gelukkig wil zijn, moet vrienden hebben; en wie hiernamaals gelukkig wil zijn, moet boven alles een Vriend vinden in de wereld die komt, in de persoon van God, de Vader van Zijn volk.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

16 juni

Selecteer Datum ▼

