

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 18 februari

Genade alleen

Als je deze twee dingen weet – dat jij een zondaar bent en Christus een Verlosser is, dan is dit van jezelf afzien en opzien naar Jezus. Er zijn mensen die het Evangelie verkeerd begrijpen; zij denken dat hun gerechtigheid hen in staat stelt tot Christus te komen; terwijl de zonde de enige voorwaarde is voor een mens om tot Jezus te komen. De goede oude Crispijn zegt: “De gerechtigheid houdt mij van Christus af: een gezond mens heeft geen behoefte aan een arts, maar alleen zij die ziek zijn. Als ik mijn zonde voel dan laat deze zonde mij tot Jezus komen; en als ik tot Jezus kom dan weet ik, dat des te meer zonde ik heb, ik het des te meer van genade moet verwachten”.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

18 februari

Selecteer Datum ▼

