

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 9 april

Een volkomen verzoening

Kun jij jezelf voorstellen hoe groot de verzoening geweest moet zijn die in de plaats kwam voor al de kwellingen die God over ons zou hebben uitgestort, als Hij die niet over Christus had uitgestort? En kun je de gedachte bevatten van de grootheid van de bemiddeling van jouw Verlosser, toen Hij je schuld betaalde, en wel zo volkomen, zodat er nu geen enkele schuld meer overblijft voor het volk van Christus', behalve een schuld van liefde. Christus heeft alles betaald, zodat de mens vrij is van alle straf, door wat Jezus gedaan heeft. Bedenk dan, hoe groot Zijn verzoening is, als Hij dit alles gedaan heeft.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

9 april

Selecteer Datum ▼

