

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 24 mei

De goddelijke gerechtigheid moet recht doen

Ten aanzien van het besef van het kwaad in het verleden van ons leven en de neiging tot verkeerd handelen in onze natuur, is de Bijbel zeer duidelijk, en het is zeer uitdrukkelijk wat betreft Gods manier om deze belemmering voor onze toekomstige vooruitgang weg te nemen. In de Heilige Schrift zien wij een zeer wijze en genadige methode voor het wegnemen van schuld, zonder de goddelijke gerechtigheid te schaden. De verzoening aangeboden door de Heere Jezus, die de essentie is van de openbaring van God, is een bij uitstek bevredigende oplossing van het ernstigste probleem van de ziel. Ons gevoel is dat God, de universele Heerser, recht moet doen, en niet, zelfs niet uit barmhartigheid, de regel mag versoepelen, dat het kwaad dat is gedaan, kwaad als gevolg moet hebben.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

24 mei

Selecteer Datum ▼

