

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 27 januari

## Een echte Vriend

Wie hier gelukkig wil zijn, moet vrienden hebben; en wie hierna gelukkig wil zijn, moet vooral een vriend vinden in de toekomstige wereld, in de Persoon van God, de Vader van Zijn volk. Ware vriendschap kan alleen worden gesloten tussen oprechte mensen. Het gaat om het hart. Er kan geen blijvende vriendschap zijn tussen boosaardige mensen. De slechte mensen doen alsof ze van elkaar houden, maar hun vriendschap is een touw van zand, dat op elk gewenst moment zal worden gebroken; maar als iemand een oprecht hart heeft en eerlijk is, dan mogen we hem in vertrouwen nemen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

27 januari

Selecteer Datum ▼

