

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 2 mei

## Een gerust geweten

Heb ik een gerust geweten? Want als mijn hart mij niet veroordeelt, God is groter dan mijn hart en weet alle dingen; als mijn geweten met mij getuigt, dat ik deel heb aan de kostbare genade van de verlossing, dan ben ik gelukkig! Ik ben een van degenen aan wie God de vrede heeft gegeven die alle verstand te boven gaat. Nu, waarom wordt dit “de vrede van God” genoemd? Omdat het van God komt – omdat het door God bereid was – omdat God Zijn Zoon gaf om deze vrede tot stand te brengen – omdat God Zijn Geest geeft om de vrede in het geweten te geven – omdat het God zelf is in de ziel.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

2 mei

Selecteer Datum ▼

